



# Ons Krantje

## AMIE caal

Beste vrienden,

Ik kan me heel goed voorstellen dat de overgrote meerderheid onder u, al was het maar voor een paar dagen, zal genoten hebben van deze mooie zomer die reeds goed begonnen was en vandaag 11 september nog voortduurt, de dag waarop ik deze regels neerschrijf. De warmte en het licht dat onze goeie oude zon bracht waren gunstig voor creatieve buitenactiviteiten en evenzeer voor rust en zelfs zitten niksen. We kregen allen een kleurtje en namen de juiste vitaminen in die we moesten missen in december 2017, deze zo donkere maand, als u zich dat nog herinnert.

Maar de zon maakte niet alleen gelukkig. Denk aan de landbouwers die hun gewassen zagen verdorren, aan de boeren van wie de kudden niet langer mals en groen gras te eten hadden, aan werknemers bij bouwbedrijven of wegenwerken die bij deze hitte op gloeihete werven moesten werken. Denken we ook aan de meer kwetsbare bejaarden die extreme temperaturen minder goed verdragen. Denken we tenslotte aan al die slachtoffers van grote bosbranden in Griekenland, Californië en Zweden. Verschillende dorpen werden verwoest. Deze dodelijke branden maakten honderden dodelijke slachtoffers en tal van woningen gingen in de vlammen op.

Deze droogte heeft ons geraakt, net als die van 1976 mensen toen raakte. We weten wat watergebrek betekent, maar de gesel van de dorst of het gemis aan drinkwater ervaren we niet. Helaas lijden nog tal van mensen elders in de wereld er onder. Het gaat niet om miljoenen maar wel om meer dan 1 miljard (!) die elke dag op zoek zijn naar drinkwater voor zichzelf, hun gezinnen of hun dieren.

Dankzij AMIE - hoewel dit niet ons voor naamste doel is - werden een aantal scholen en ziekenhuizen voorzien van stro-



volging en werd een waterleiding aangelegd of een waterput geboord. In de schoot van de Raad van Bestuur blijven we alert ten aanzien van dit probleem. Mocht u op de hoogte zijn van een drinkwaterproject waar op de eerste plaats kinderen baat bij hebben, aarzel dan niet om ons ervan op de hoogte te brengen.

Sprekend over droogte wil ik (het is, zullen sommigen zeggen, mijn klein vleugje moraliteit...) ter afsluiting graag wijzen op een ander probleem. We komen allemaal wel eens in een situatie terecht waar we mensen met een verdord hart ontmoeten. Dit is het geval wanneer we ons van onze naaste afwenden of wanneer zogenaamde



strategische belangen voorrang krijgen op menselijkheid. Ik geef u dit onderwerp ter overweging mee mocht u nog horen praten over droogte.

Een mooie Indiaanse zomer voor u allen!

Uw voorzitter,

Xavier Votron

### Colofon

#### Verantw. Uitgever:

Mark Bolsens  
August Vermeylenlaan 14  
2050 Antwerpen  
Tel. 0486/526.188  
Mark.bolsens@telenet.be

#### Editoriaal:

Xavier Votron

#### Raad van Bestuur:

Xavier Votron, Stefaan De Bondt, Christian Vandeplas, Mark Bolsens, Françoise Cauwe, Joke Jaspers, Diane Nadalini

#### Met dank aan:

Rob Tas, Thérèse-Marie de Fays-Flipot, Elisabeth Carton de Tournai, Janine Clapuyt-Van Rossum, Marleen Lanckman en onze buitenlandse correspondenten van onze partners

#### Drukkerij:

Halewijn NV  
www.halewijn.info  
Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen  
tel. 03/210.08.11

**A.M.I.E.** (Internationale Medische Hulp aan het Kind) is een tweetalige Belgische vereniging zonder winstoogmerk, waarvan alle leden, bestuurders en verantwoordelijken zich belangloos inzetten voor het welzijn van kansarme kinderen in landen van ontwikkeling.

#### A.M.I.E.

- is een beweging van universele broederlijkheid
- probeert hulp te bieden aan de minstbedeelden, vooral de kinderen;
- werkt als humanitaire organisatie geruisloos maar snel en doeltreffend in de armste landen met hulpverleners van ter plaatse;
- wordt door geen enkele drukingsgroep, regime of staat beïnvloed;
- geeft als organisatie de voorkeur aan concrete hulp aan concrete personen.

[www.amie-be.org](http://www.amie-be.org)



# Father Ray Foundation—Thailand

Groepspecterschappen—Comité 21



Beste vrienden,

Het Father Ray centrum voor kinderen met speciale noden werd officieel geopend in januari 2016 door kroonprinses Maha Chakri Sirindhorn. Twee jaar later werd het centrum erkent door het ministerie van onderwijs en kreeg een nieuwe naam, nl de Father Ray school voor kinderen met speciale noden. Wat betekent dit voor onze kinderen? We moeten een vast plan volgen vastgesteld door het ministerie. Kinderen met autisme, met het down syndroom of met speciale leer-moeilijkheden krijgen hetzelfde lesrooster als in andere scholen van het koninkrijk. Wij hopen dat wij onze kinderen op zo een niveau kunnen brengen zodat ze kunnen overschakelen naar een normale beroepsopleiding om op die manier later een overeenkomstige betrekking te vinden.

In 1984 opende we onze Redemptorist school voor 4 gehandicap-  
te kinderen. Sindsdien zijn er meer dan drieduizend gehandicap-  
te jongeren afgestudeerd en leven nu zoals Father Ray het altijd zei  
"Verdien uw eigen rijst". Sinds maart is onze Father Ray  
school voor gehandicapten gesloten. In plaats hiervan openen we  
het 'Pattaya Redemptorist Technologi- cal College for People with  
Disabilities' waar iedereen, ongeacht de handicap, terecht kan.  
Hierdoor krijgen de afgestudeerden een college diploma in plaats  
van een schoolcertificaat. Het beteke- kent wel dat we het officiële  
leerprogramma van het ministerie moeten volgen zodat bij de  
lerlingen, naast de gekozen onder- werpen zoals elektronica, ook de vakken wiskunde, En-  
gels, wetenschappen en de Thaise geschiedenis in hun lessenspakket vervat zitten.



rist school voor 4 gehandicap-  
dan drieduizend gehandicap-  
zoals Father Ray het altijd zei  
maart is onze Father Ray  
In plaats hiervan openen we  
cal College for People with  
de handicap, terecht kan.  
een college diploma in plaats  
kent wel dat we het officiële  
moeten volgen zodat bij de  
werpen zoals elektronica,  
ook de vakken wiskunde, En-  
gels, wetenschappen en de Thaise geschiedenis in hun lessenspakket vervat zitten.

Spijtig genoeg hebben niet alle leerlingen de mogelijkheid om deze universitaire opleiding tot een goed einde te brengen en daarom bieden we deze studenten een basis cursus aan. Wanneer ze deze opleiding hebben afgewerkt krijgen ze de mogelijkheid om te gradueren met een certificaat of om toch verder te studeren voor een universitair diploma. Dit is groot nieuws voor onze studenten, zeker voor diegene aan wie altijd verteld werd dat ze nooit in een opleiding zouden slagen. Ze krijgen nu de kans om een universitair diploma te halen erkent door het Koninklijk Thaise Ministerie voor Onderwijs.

En er komen nog meer veranderingen later dit jaar en we zullen jullie zeker op de hoogte houden wanneer dit gebeurt. Al deze aanpassingen en hervormingen doen we steeds in het voordeel van onze studenten en het is dank zij jullie sponsors en sympathisanten dat we ons werk kunnen blijven doen hier in Pattaya.

Veel dank van ons allen voor uw blijvende steun en aanmoediging.

  
Father Pattarapong Srivorakul C.Ss.R.  
President, Father Ray Foundation  
E-mail: pattarapong@fr-ray.org

Ook Uw hulp is welkom. Wenst U onze groepspecterschapsprojecten te steunen, neem dan contact op met Jos en Griet Cuyper-Van den Bergh (zie achteraan ons krantje, comité 21).

**Van harte dank!**

Naast deze groepspecterschappen werkt ook comité 9 (Sophie Daems Scholarships Program) samen met de Father Ray Foundation in Thailand. Onze projectverantwoordelijke Jan Daems brengt begin 2019 opnieuw een bezoekje aan het project, en hun verhaal leest U in één van onze nummers van 2019.







Myriam Baeyens trad op 9 november 2011 toe tot de abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht. Zij legde er op 20 augustus II. haar eeuwige

geloften af. Onze oprechte felicitaties.

Myriam vertrok in november 1987 naar Haiti. Vanaf januari 1990 werd ze er verantwoordelijk voor peterschappen in Pignon (Jeanine Clapuyt), daarna in Saltadère (7 jaar) en Bois-de Laurence (2 jaar) tot juli 2002. Ze werkte er als verpleegster en was ook verantwoordelijk voor een Mobile Clinic. Door de aard van haar werk was ze heel goed op de hoogte van de noden in elke familie zowel in haar dorp als ver daarbuiten.

Myriam en ik hadden een heel goede samenwerking en ik bewaar er de beste herinneringen aan. Een oprechte dank hiervoor. Zij blijft zich, ook als zuster, inzetten voor AMIE met haar peterschappen en met haar steun aan projecten. Van ganser harte dank hiervoor, Myriam.

AMIE en ikzelf wensen je het allerbeste en het ga je goed.

Marleen Lanckman, verantwoordelijke Comité 05

## Vakantienieuwtjes van Pol Feyen uit Congo

Beste vrienden, weldoeners,

Hoe kan ik u allen danken voor de enorme steun die u blijft sturen via AMIE!?

Ook hier waren het warme vakantieweken.

Voor leerlingen betekent vakantie altijd een drukker en duurder periode. Ze werken dan niet alleen voor wat zakgeld maar ook voor hun schoolgeld. Tijdens het schooljaar volgens ze enkel de lessen, maar nu moeten we hen een hele dag zinnig en nuttig bezighouden. Daarbij komt nog dat het personeel ook recht heeft op vakantie en de anderen op die momenten dubbel hard moeten werken. Gelukkig zijn er een groot aantal jongeren die een opleiding volgen in het beroepsonderwijs. Zij kunnen natuurlijk een handje toesteken in de werkplaats.

Zo konden de lasserders meewerken aan een bestelling van AIRtel: via een ex-leraar van hier kregen we een bestelling van 50 kioskes. De schrijnwerkers konden 300 stoeltjes en 150 tafeltjes maken voor een gloednieuwe kleuterschool.



Er wordt tijdens de vakantie ook veel meer aan sport gedaan. Onze jonge medebroeders organiseerden een voetbaltoernooi, onderverdeeld in 4 categorieën en er was ook een basket-competitie voor meisjes en jongens. Bij de prijsuitreiking op het podium hadden we het geluk een beroepsspeler in ons midden te hebben, Congolees van oorsprong maar momenteel actief in de nationale basketbalploeg van Tunesië. Hij sponsort twee ploegen van gehandicapten, die basket spelen in een rolstoel. Voor de finale van ons toernooi organiseerde hij een match voor de mannen en een voor de vrouwen. Het was voor mij de eerste keer om zo iets live mee te maken. Niet te geloven hoe hard het eraan toegaat, vooral bij de mannen. Enkele keren ging zelfs de rolstoel over kop. Maar wat een fierheid als ge die mannen of vrouwen een punt ziet maken. Fier ben ik ook op John, een jongen uit Maison Papy die met de nationale volleybalploeg een stage deed in Kameroen en Tunesië.

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Joseph, een van de beste werkers afkomstig uit Maison Papy, is al drie maanden met ziekteverlof. Hij is ervan overtuigd dat hij betoverd is en wil alleen traditionele geneesmiddelen i.p.v. antibiotica nemen. Het nichtje van Busina, slechts 7 jaar, is overleden. Nog maar eens een slachtoffer van een echtscheiding. Busina is de man die onze mooie kerst- en wenskaarten maakt. Wij konden haar plechtig begraven, iets wat Pater Hugo van het weeshuis in Kimbondo (met meer dan 800 kinderen! jawel, geen drukfout) niet meer kon bij de dood van één van zijn kinderen die immers enkele dagen geleden in de congostroom verdronk. Zijn lichaam is niet teruggevonden.

Fier ben ik ook omdat onze 6 jongeren die hun middelbare studies beëindigden, alle 6 hun staatsdiploma behaalden. Nu is het de bedoeling dat ze in de voormiddag werken en in de namiddag hogere studies doen. Maar werk vinden is niet evident gezien de politieke toestand.

Mag ik blijven rekenen op u om de studies en medische zorg van en voor mijn 32 koko's (kleinkinderen) te helpen betalen? Wie kent de deur waar we kunnen aankloppen om 500 fruitbomen en minstens 1500 acacia's te kopen en... te planten. Onze kleine bijdrage tegen de opwarming van de aarde.

Beste en lieve mensen, nogmaals hartelijk dank.

Het allerbeste voor u allen.

Koko Pol.



**AKWAABA ASUADEI**  
In samenwerking met **WMH** WERELD WISSE HULP

BRENG UW OUDE KLEDING / STOFFEN MEE EN DROP ZE IN ONS INZAMELPUNT!

**SPAGHETTIFESTIJN**  
19 OKT. 2018  
VAN 15U TOT 22U  
ZAAL DE VREDE  
ST. JOZEF OLEN  
(LICHTAARTSEWEG 131, 2250 OLEN)

SAUZEN: BOLOGNAISE, VEGETARISCH, KAAS EN HAM  
DESSERTS: CHOCOMOUSSE, RIJSTPAP

VVK: €12 / KASSA: €14  
VVK VIA AKWAABA.ASUADEI@GMAIL.COM OF  
WWW.AKWAABA-ASUADEI.EU

SPAR Olen, t dorp, Invitation, RAJLCAMPUS

BELVNCKX Bank, Verzekeringen

WWW.AKWAABA-ASUADEI.EU





Dit is de plaats die met jullie hulp werd gebouwd in Castelo Branco en die zoveel goeds heeft gedaan aan de minst bedeeden.

De onderhoud ervan is voor ons een uitdaging. We hebben maandelijkse uitgaven die onontbeerlijk zijn: licht, voedsel, poetsgerief en behoud, lonen, benzine voor het vervoer en voor de noodgevallen voeselpakketten, medicijnen en anderen.

Het centrum is open van maandag tot vrijdag, soms zaterdag en zondag wanneer er vraag naar is. Hier worden voeselpakketten en schoolmateriaal uitgedeeld. Ook worden er maaltijden gegeven aan de verschillende werkgroepen. Zie fotos.

De Zusters van het H. Hart van Maria van Berlaar, verantwoordelijk voor het Sociaal Projekt "Leefgemeenschap Moeder Teresia Vermeulen", en dankbaar voor jullie hulp van 1.577 Euros, in die tijd omgezet in 10.927,27 Reais, brengen hier het verslag van de uitgaven:

R\$ 6.000,00 werden besteed aan het Projekt " **Met jou hulp kan ik mijn droom waarmaken**" volgende jongeren werden geholpen:

- Enzo Bernardo Lafetá Gomes Pimenta
- Gabriel Assis Pereira
- João Pedro Freitas Soares
- Lucas Gabriel Silva Boas

R\$ 2.751,00 – Schoolgerief ( schriften, potloden, balpennen, stycaneta, rugzak) verdeeld onder 50 kinderen en tieners).

R\$ 1.843,00 – voeselpakketten.

Het goede dat gerealiseerd werd met jullie hulp kunnen we niet omzetten in Reais en/of Euros maar wel in de vreugde die aan elk van de begunstigden werd gegeven.



Ook U kan helpen om deze kinderen een betere toekomst te geven.

Voor 15€ geeft U een voedsel- of schoolpakket aan één van deze jongeren.

Voor 40€ per maand kunt U meter of peter worden van student uit Brazilië. (correspondentie in het Portugees).

Stort U bijdrage op de rekening van het comité 06 (zie achteraan krantje) of neem contact op met Mark Bolsens (contactgegevens achteraan Ons Krantje).

Duizendmaal dank.





# stelo Branco—Montes Claros – Minas Gerais - Brasil

Sinds vorig jaar zijn we ook met peterschappen gestart in Montes Clares, onder verantwoordelijkheid van de Braziliaanse zusters van Montes Clares. Zij kozen reeds 4 jongeren uit die—zonder hulp—hun studies niet zouden kunnen verder zetten. Wij ontvingen een briefje waaruit hun dankbaarheid straalt. We laten jullie graag meegenieten van deze mooie briefjes.



Met veel vreugde ontvingen de families van studenten de hulp die hun de mogelijkheid gaf om naast de studiebeurs, aangeboden door het Colege Imaculada Conceição, het nodige schoolmateriaal aan te schaffen wat veel betekende voor de inzet in de school.

Alle studenten werden geëvalueerd door de Pedagogische Directrice en de Sociale Assistente die hen waardig vonden om deze hulp te krijgen.

Ik dank van çharte de goede daade die jullie voor nos stellen. God alleen weet hoeveel jullie nos helpen. God zegenen jullie vandaag en altijd door gezondheid gevende, vrede, vreugde, licht em moed, om te blijven strijden voor jullie dromen.

Ik hou van jullie allen.

Moge het jaar 2018 vol zegen zijn.

Enzo



Agradeço a contribuição feita aos meus estudos, graças a a contribuição consegui comprar meu uniforme e meus livros, se não não conseguia comprar, agora estou conseguindo valores mais do que o ano passado além de que quero melhorar mais meus estudos, me esforçando cada dia mais deixando de ter preguiça também. Sou muito agradecido a irmã Leda por se esforçar me ajudar desde que de entrei no Imaculada comendo de uma pessoa muito importante para mim, quando tenho dúvidas quando possível, me aconselhando e rezando por mim. Em âmbito geral quero demonstrar meu agradecimento com meu esforço, agradeço de coração

Lucas Gabriel Silva

Ik dank voor de hulp bij mijn studies. Dank zij jullie hulp kon ik mijn studie, uniform en boeken betalen. Ik ben het beter aan het waarderen dan het vorige schooljaar, wil mijn studies verbeteren en dag na dag minder lui zijn. Zuster Leda ben ik heel dankbaar, dat ze mij opgevangen heeft en helpt sinds ik in Imaculada bem gekomen. Zij is een belangrijke persoon voor mij en trekt aan mijn oren als het nodig is, geeft mij raad en bidt voor mij. In het algemeen wil ik mijn dank uiten door mijn inzet.

Hartelijk dank.

Lucas Gabriel

Aan de vrienden van A.M.I.E

Ik dank jullie voor het geschenk aan ons aangeboden langs een van de projekten die doorgaan in onze região. De gift die jullie deden kwam met grote vreugde naar ons toe want mijn familie had dit jaar niet de mogelijkheid om mijn schoolmateriaal te betalen, waarvoor wij heel bezorgd waren. Maar samen met het nieuws van de hulp die jullie ons gaven kwam het gevoel van vreugde. Ik vraag jullie om dit projekt te laten blijven bestaan om vreugde te brengen aan andere mensen zoal dat aan mij en mijn familie bracht. Ik voel me schuldig aan de liefde die jullie hebben en groot is de dankbaarheid die ik voel voor jullie werk.

God zegene jullie.

João Pedro Freitas



Montes Claros, December 14, 2017

Through this letter I would like to express my immense gratitude for the help given by you. The year 2017 was a very difficult, because my parentes had no money to buy my material with this help I see a 2018 better, because this gesture will help me to acquire my materials to improve my studies. Wish you a happy Christmas and a new year full of achievements with gratitude!

Gabriel Jesus Pereira Montes Clares, december 2017

Met deze brief wil ik mijn grote dankbaarheid uitdrukken voor de steun die ik van jullie mocht ontvangen. 2017 was een bijzonder moeilijk jaar, want mijn ouders hadden geen geld om mijn studiegeld te betalen. Met jullie steun is 2018 veel beter gestart. Jullie steun geeft me de mogelijkheid het nodige schoolmateriaal te kopen. Ik wens jullie een zalig kerstfeest en een groots nieuw jaar.

Gabriel Silve



Als we zien hoe het er in de wereld aan toe gaat, als we de informatiestroom van berichten via TV, radio en de geschreven pers op ons loslaten, dan stellen we allen dezelfde vragen waarvan de belangrijkste is:

***“Waar moet het met de wereld heen?”***

***De wereld is in beweging, heel zeker, maar is er sprake van verbetering?  
Belangrijke vraag waarop niemand tot op vandaag een antwoord heeft!***

Wanneer we “Ons Krantje” lezen mogen we ronduit zeggen dat wat we allemaal samen doen in A.M.I.E. van het allergrootste belang is. Het woord ‘samen’ heeft, sinds het begin van onze werking, altijd al gewezen op ‘samen verantwoordelijkheid nemen’.

Kinderen en jongeren de kans geven om school te lopen om er een vorming of opleiding te krijgen, betekent dat we de baan effenen naar werk, dus naar een betere toekomst. Dit betekent dat we hen de kans van hun leven geven waarbij we hen liefdevol begeleiden. Deze hulp geeft hen de kans om zich te ontplooien.

Zonder vorming of opleiding lopen deze kinderen en jongeren, die in zo’n grote ellende leven, het risico om hun ganse leven misbruikt te worden. Misschien zullen ze stenen moeten kap-pen... misschien worden ze als kleine slaven gebruikt... of welke beledigingen riskeren ze nog te moeten ondergaan? We durven er haast niet aan denken en toch...

We kunnen niet aanvaarden dat miljoenen kinderen ten prooi vallen van schaamteloosheid.

We beseffen maar al te goed dat wat we doen slechts een druppel is in de oceaan van grote ellende. Nochtans... al deze druppels samen lieten ons toe, sinds het ontstaan van A.M.I.E., heel veel kinderen en jongeren te steunen. Zij allen kunnen in de toekomst de maatschappij waarin ze leven, ten goede helpen veranderen.

Het kost tijd om situaties te veranderen in deze wereld, die vaak zo wreed is voor kinderen,. We weten het maar al te goed en daarom blijven we verenigd rond alle acties die op de eerste plaats gericht zijn op het lot van de meest armen en de meest zwakken te verbeteren. Vergeten we niet dat zij in de wereld die wij hen nalaten, op hun beurt de toekomst maken.

Op verschillende domeinen staan we voor enorme veranderingen waarvan we de omvang niet kunnen vermoeden. Daarom moeten we waakzaam blijven en niet alleen onze krachten bundelen maar tevens –meer dan voorheen- aandacht schenken aan alles wat kinderen en jongere overal ter wereld vandaag nodig hebben om hun toekomst voor te bereiden.

We kunnen nooit zeggen dat we dat niet wisten, want dagelijks worden we via beelden op ons scherm aangesproken om een antwoord te geven op de vraag hoe we miljoenen kinderen en jongeren uit de miserie kunnen helpen.

We weten dat we ze niet allemaal kunnen helpen... Door keer op keer een kind te redden helpen we mee om de wereld zo te veranderen dat het kind er zich opnieuw beschermd kan voelen.

***Ja, SAMEN kunnen we er aan werken!***

We zijn er ons allemaal van bewust dat voor talloze mensen het leven zo moeilijk is geworden. Ook hun families lijden er vaak onder. Als we SAMEN voor hen opkomen kunnen we wellicht iets in beweging zetten.

Op de laatste Algemene Vergadering heeft onze voorzitter Xavier Votron het nogmaals gezegd: Sinds het prille begin van A.M.I.E.(bijna 40 j. geleden!!) en nog vóór het verkrijgen van een officieel statuut, werkt A.M.I.E. op basis van de vrijwillige inzet van AL onze mede-werk(st)ers.

We huren geen kantoren, iedereen werkt bij hem of haar thuis, niemand rekent verplaatsingskosten aan. Maar ook reizen naar het buitenland zijn ten laste van hij/zij die de evolutie van een project ter plaatse wil bekijken. Onze schatbewaarder wees er tijdens de Algemene Vergadering op dat de ‘algemene kosten’ de 1% van de totale hulp aan de derde wereld niet heeft overschreden. Bijgevolg kon bij unanimitéit de eindbalans worden goed-gekeurd.

Wij zijn er fier op om ons op vrijwillige basis te kunnen inzetten voor een vereniging als A.M.I.E. die dank zij de vele giften van weldoen(st)ers haar werking kan/wil verzekeren. We ontvangen geen enkele subsidie... U allen die A.M.I.E. steunt bent de motor van onze vereniging. Vergeet het niet!

Kinderen de kans geven om school te lopen, jongeren de kans geven om een opleiding te volgen is ongetwijfeld de beste manier om ze niet alleen toegang te geven tot de wereld van de arbeid, maar hen ook toe te laten een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de maatschappij. Onze peterschappen en projecten helpen daarbij!

Als een ketting van solidariteit en broederlijkheid is A.M.I.E. bijna 40 jaar aanwezig in een wereld waarin zwakken en vooral kinderen en jongeren het vaak zo moeilijk hebben.

***Laten we verenigd blijven rond onze projecten.***





## ALS SINT NIKLAAS NIET KOMT...

Het duurt nog even alvorens Sint Niklaas komt maar hier en daar kijken onze kinderen en kleinkinderen met glinsterende ogen naar het reeds uitgestalde speelgoed .

### In Brazilië viert men Sint Niklaas niet!

Maar, gelukkig maar voor de kinderen is er elk jaar op 12 oktober de **Dia da Criança**, de Dag van het Kind. Het is het feest van alle kinderen in Brazilië. Van alle kinderen? Helaas neen. Er zijn te veel arme kinderen, de kleine arbeitertjes, de straatkinderen die alleen maar met spijt naar de etalages kunnen kijken, want zij weten dat er thuis (dikwijls een krot) amper geld is om voedsel te kopen.



In Brazilië is er een wet die kinderarbeid verbiedt. Er is schoolplicht vanaf 6 jaar en iedereen heeft recht op gratis medische bijstand. Maar de realiteit is anders. Uit noodzaak verplichten sommige ouders hun kinderen, soms reeds op zeer jonge leeftijd, bij te dragen aan het huishoudelijk budget.



Voor de kleine arbeitertjes in Brazilië is de Dag van het Kind eerder "Feest van de Arbeid". Cynisch niet? Waar andere kinderen vrij hebben moeten zij werken. De kleine werktjes hebben geen tijd om kind te zijn en als ze ouders hebben, dan hebben die geen geld om geschenken te kopen.

In Salvador bestaat het huis **Sinal Fechado**. Gelegen in het stadscentrum steunt het kinderen van 8 tot 14 jaar die van de sloppenwijken komen. Daar helpt men de kinderen om terug echt kind te zijn, om te spelen, om zelfrespect te kweken ver van drugs en geweld.



Gelukkige kinderen in Sinal Fechado.

Elke dag is er een middagmaal, voor sommigen het enige maal die dag. Natuurlijk vergeet men **Dia da Criança** niet. Er is een feestmaal en er zijn geschenkjes en snoep.

Beste vrienden, AMIE steunt dit huis. Laat de kinderen niet aan hun lot over. Laat Uw hart spreken. Met onze best dank.

Bankrekening: **BE80 0000 8577 5177**  
**AMIE-België - Geel**

(!) vermelden: Straatkinderen Brazilië.

## FILIPIJNEN

Via onze contactpersoon van Kaibigan kregen we een oproep



binnen voor een nieuw peterschap van Glyden Jane Buscay. Ze is 13 jaar, en in mei II. stierf haar vader.

Glyden Jane is het 4-de meisje in een rij van zes en ze is momenteel in het 8-ste leerjaar. Ze behaalt prachtige resultaten (vorig schooljaar 90%)

en haar lievelingsvakken zijn wiskunde en wetenschappen.

Ze wil later verder studeren tot boekhoudster.

Haar vader overleed door een nierfalen en de moeder staat er nu alleen voor. Gelukkig werken haar 2 oudste zussen reeds.

De familie leeft in een klein krotje, in een 'squatter'-area in Malabon, dichtbij Manila.

Wens je dit meisje te steunen, neem dan contact op met Mark Bolsens (comité 06—zie achteraan krantje).  
(Het peterschap kost 35€ per maaand)

Alvast van harte dank.

## PERU

Prachtig nieuws van Frans Parren. Bladerend in een map met afgedrukte mails in verband met de studiebeurzen via AMIE in Peru viel zijn oog op een mail van 2010.

Daarin vroeg meter Céline of haar petekind was afgestu-deerd maar jammer genoeg was het contact verbroken.



Frans dacht daar even over na en voerde de naam van het meisje in in Facebook en ...wonderlijk... hij kreeg direct antwoord uit Pucallpa, een oerwoudstad in Peru. Uit de conversatie bleek dat zij inderdaad het meisje was dat jaren geleden studeerde met steun van een Belgische meter. Ze haalde haar diploma boekhouden en heeft twee kinderen. Geweldig toch welke mogelijkheden de moderne technologie biedt, ook aan

mensen zoals ik die nog met lei en griffel hebben leren schrijven. Ik ben echt in de wolken en zond direct een mail naar de meter in kwestie en ontving ook van haar direct een reactie; natuurlijk is ook zij blij dat haar vroegere petekind het zo goed stelt en dank zij haar steun een mooi leven kan uitbouwen, getuige daarvan de foto met haar 2 kinderen.



Wil jij ook een petekind steunen uit Peru, neem dan contact op met Frans (zie achteraan krantje, comité 07)



**Comité 00**

Projecten Madagaskar : Françoise Cauwe  
 rue du Beau-site 7 – B-5340 Gesves  
[fcauwe@scarlet.be](mailto:fcauwe@scarlet.be) – tel 083/67 82 33  
 Projecten Pol Feyen: Jean Hendriks  
 Van Boendaelestraat 13—B-2000 Antwerpen  
[jean.hendriks@telenet.be](mailto:jean.hendriks@telenet.be)—tel. 0486/692.014  
 Rekening: BE22 0001 5458 3947 - BIC: BPOTBEB1

**Comité 05**

Kindpeterschappen Latijns-Amerika  
 (nederlandstalig)  
 Contactpersoon: Marleen Lanckman  
 Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo  
[marleenlanckman@hotmail.com](mailto:marleenlanckman@hotmail.com)-Tel 016/355077  
 Rekening: BE46 0000 2467 0736 - BIC : BPOTBEB1

**Comité 10**

Project Canaan (Haiti)  
 Contactpersoon: Thérèse –Marie de Fays-Flipot  
 Ericastraat 9 - B-2440 Geel  
[jean.flipot@telenet.be](mailto:jean.flipot@telenet.be)  
 Tel. 014/59 02 80  
 Rekening: BE74 0004 2523 9007 BIC : BPOTBEB1

**Comité 01**

Kindpeterschappen Filipijnen (franstalig)  
 Project Free Clinic Filipijnen  
 Contactpersoon: Elisabeth Carton de Tournai  
 Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles  
[ecartondt@gmail.com](mailto:ecartondt@gmail.com) - Tel. 02/770 06 89  
 Rekening: BE58 0000 8955 8379 - BIC : BPOTBEB1

**Comité 06**

Beroespeterschappen Filipijnen (nederlandstalig)  
 Projecten Brazilië en Navotas-Filipijnen  
 Contactpersoon: Mark Bolsens  
 August Vermeyleyelaan 14 – B-2050 Antwerpen  
[mark.bolsens@telenet.be](mailto:mark.bolsens@telenet.be) – Tel. 0486/52 61 88  
 Rekening: BE80 0000 8577 5177 - BIC : BPOTBEB1

**Comité 21**

Groepschappen  
 Contactpersoon: Griet Cuypers – Van den Bergh  
 Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo  
[jos.cuypers@icts.kuleuven.be](mailto:jos.cuypers@icts.kuleuven.be) – Tel. 016/25 31 13  
 Rekening: BE50 0003 2544 6518 - BIC : BPOTBEB1

**Comité 02**

Beroespeterschappen Filipijnen en Peru  
 (franstalig)  
 Contactpersoon: Elisabeth Carton de Tournai  
 Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles  
[ecartondt@gmail.com](mailto:ecartondt@gmail.com) - Tel. 02/770 06 89  
 Rekening: BE84 0000 6496 6859 - BIC : BPOTBEB1

**Comité 07**

Beroespeterschappen Peru (nederlandstalig)  
 Projecten Latijns-Amerika (excl. Brazilië)  
 Contactpersoon: Frans Parren  
 Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich  
[frans.parren@scarlet.be](mailto:frans.parren@scarlet.be) – Tel 0495/23 83 62  
 Rekening: BE45 0003 2569 6189 - BIC : BPOTBEB1

**Comité 22**

Project Happy Home Kenia  
 Contactpersoon: Christian Vandeplass  
 Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo  
[christian@vandeplas.com](mailto:christian@vandeplas.com) – Tel. 0497/52 75 42  
 Rekening: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22

**Comité 03**

Kindpeterschappen Latijns-Amerika  
 (franstalig)  
 Contactpersoon: Diane Nadalini  
 Avenue de Pepedelle 93—B-1160 Oudergem  
[dnadalini@gmail.com](mailto:dnadalini@gmail.com) – Tel. 0484/374.301  
 Rekening: BE43 0001 0342 1501 - BIC : BPOTBEB1

**Comité 08**

Kindpeterschappen Azië  
 (nederlandstalig)  
 Contactpersoon: Jos Cuypers  
 Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo  
[jos.cuypers@icts.kuleuven.be](mailto:jos.cuypers@icts.kuleuven.be) – Tel. 016/25 31 13  
 Rekening: BE67 0001 7326 0487 - BIC : BPOTBEB1

**Comité 23**

Projecten: Dringende hulp Kenia  
 Contactpersoon: Rob Tas, Diestseweg 95 - B-2440 Geel,  
[roberttas@hotmail.com](mailto:roberttas@hotmail.com) - Tel. 014/72 00 28—Rekening:  
 BE24 9793 2610 7638 - BIC ARSPBE22  
 -----  
 Project: Akwaaba Asuadei (Ghana)  
 Contactpersoon: Joke Jaspers, Oevelseweg 14 - B-2250  
 Olen—[akwaaba.asuadei@gmail.com](mailto:akwaaba.asuadei@gmail.com) - Tel. 0472/366 578  
 Rekening: BE35 9793 2610 7537 - BIC ARSPBE22

**Comité 04**

Centraal beheer en boekhouding  
 Adreswijzigingen  
 Contactpersoon: Stefaan De Bondt  
 Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert  
[stefaandebondt@telenet.be](mailto:stefaandebondt@telenet.be) - Tel. 056/71 72 81  
 Rekening: BE56 0003 2569 6088 - BIC : BPOTBEB1

**Comité 09**

Sophie Daems Scholarship Program  
 Contactpersoon: Jan en Mieke Daems  
 Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot  
[jan-en-mieke.daems@skynet.be](mailto:jan-en-mieke.daems@skynet.be)—Tel. 0478/720099  
 Rekening: BE97 0003 2603 1649 - BIC : BPOTBEB1

**Voorzitter**

Xavier Votron  
 Rue Pont Spilet 13  
 1470 Bousval  
[xaviervotron@hotmail.com](mailto:xaviervotron@hotmail.com)  
 tel. 0475/466.985

**Sociale zetel: Diestseweg 95—B-2440 Geel**

Naaftstaand overschrijvingsformulier is geschikt voor eender welke gift.

Als U een voorkeur hebt wat de bestemming betreft vermeldt U dat best als mededeling.

Dankjewel!

bpost bank bpost banque		Handtekening(en) Signature(s) Unterschrift(en)		OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT ORDRE DE VIREMENT ÜBERWEISUNG 003919702 01	
Bij invulling met de hand, een HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje. Si complète à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case. Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld.				Bedrag / Montant / Betrag	
Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d'exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft				EUR	CENT
Rekening opdrachtgever (IBAN) Compte donneur d'ordre (IBAN) Konto des Auftraggebers (IBAN)					
Naam en adres opdrachtgever Nom et adresse donneur d'ordre Name und Adresse des Auftraggebers					
Rekening begunstigde (IBAN) Compte bénéficiaire (IBAN) Konto des Begünstigten (IBAN)				BE 5 6 0 0 0 3 2 5 6 9 6 0 8 8	
BIC begunstigde BIC bénéficiaire BIC Begünstigten				B P O T B E B 1 X X X	
Naam en adres begunstigde Nom et adresse bénéficiaire Name und Adresse des Begünstigten				A M I E D I E S T S E W E G , 9 5 2 4 4 0 G E E L	
Mededeling Communication Mitteilung					