

Filippijnen - Davao



Zuster Adelaide

De Filipijnse zuster Adelaide was jarenlang onze AMIE-contactpersoon in Peru. Toen ze echter terug naar haar thuisbasis werd geroepen, nam ze het meteen terug op voor de armsten.

Zo kwam ze terecht in Kiburiao, een klein dorpje in Davao, in het noorden van Mindanao. Armoede is er troef. Zuster Adelaide startte er een eenvoudig leven tesamen met enkele medezusters in dit dorp.

Om jongeren bij elkaar te brengen had men behoefte aan een plaats om samen te komen. Door bemiddeling van AMIE en met steun van de Koning Boudewijnstichting konden we een eenvoudige kiosk plaatsen.

Wekelijks komen kinderen en jongeren uit de buurt er samen om hun vrije tijd zinvol door te brengen.

Ook startten we er met peterschappen, waarbij we de jongeren met talent de kans geven om een diploma te behalen. Hierdoor helpen we niet alleen de jongere, maar de ganse familie en gemeenschap.

Interesse om ook een kind uit deze streek de kans te geven om naar school te gaan: informeer bij onze contactpersoon Comité 06.



Foto boven: het eenvoudige klooster in Kiburiao

Foto rechts: AMIE bouwde er een ontmoetingsplaats voor de jongeren



**Geef
Deze
Jongeren
Een
Kans**

